

Coronavirus-update (7) – zaterdag 16 mei 2020

Allereerst zijn wij God enorm dankbaar dat we de afgelopen weken het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen n.a.v. het Coronavirus enorm zien dalen. We bidden en verwachten dat Hij ons ook de komende tijd beschermt en onze regering wijsheid en inzicht geeft zodat zij verstandig met deze positieve ontwikkelingen weet om te gaan. De verruimde maatregelen, door Premier Rutte gepresenteerd op dinsdag 5 mei, raken ook ons als gemeente en daarom leek het ons goed om weer een aantal belangrijke zaken op een rijtje te zetten. Ook brengen wij u op de hoogte van alles wat er binnen de gemeente gebeurt.

Kringen en samenkomsten

Met ingang vanaf 1 juni is het mogelijk om samen te komen in groepen tot 30 personen en vanaf 1 juli tot maximaal 100 personen (mits men de controle op het virus weet te behouden).

Momenteel is de afdeling Kringen in samenwerking met de afdeling Faciliteiten in gesprek over **hoe** we kunnen organiseren dat **kringen** vanaf 1 juni weer samen kunnen komen. De uitkomst hiervan wordt zo spoedig mogelijk via de kringleiders bekend gemaakt. Voor de **Introductiekring** wordt gewerkt aan een nieuwe planning uitgaande van een eerste avond **na de zomervakantie**.

Samenkomsten tot 100 personen organiseren lijkt eenvoudig maar is, rekening houdend met de gestelde voorwaarden, zeer complex. Wij zullen dan ook op korte termijn, samen met diverse afdelingshoofden, bespreken **of** we vanaf 1 juli al **samenkomsten** (tot 100 personen) kunnen organiseren (en **hoe** dan), **óf** dat het beter is om dat pas vanaf 1 september te doen.

Online cursussenbundel van Evangelisch College met korting!

Aangezien het bijbelonderwijs in de gemeente nagenoeg is gestopt biedt het Evangelisch College een online cursussenbundel aan tegen een tijdelijke actieprijs van **€ 25,-** (i.p.v. € 125,-). Met deze bundel ontvang je direct toegang tot zeven verschillende online-cursussen die je thuis op je eigen tempo op je computer, tablet of telefoon kunt volgen. Verlangt u naar meer groei in uw geloof? Ga dan naar <https://www.evangelisch-college.nl/voor-kerken/materialen/actie-online-cursussen-bundel/informatie-voor-deelnemende-kerken/> en bestel direct met de speciale actiecode **CGHG100EURO** de cursussenbundel.

Geplande online diensten komende tijd

Via ons Youtube-kanaal zijn de komende tijd de volgende diensten te volgen:

- **Zondag 24 mei** – Revelations Power - spreker: Coen Nuijten (thema: Verbinding)
- **Zondag 31 mei (1^e Pinksterdag)** – spreker: Arie de Rover – zang/muziek: Joëla, Martijn en Harald
- **Zondag 7 juni** – spreker: Jan den Ouden – zang/muziek: Tim + ...
- **Zondag 21 juni** – spreker: Govert van Wijngaarden
- **Zondag 5 juli** – spreker: Jafeth Bekx

De diensten zullen telkens zondagmorgen om 10.00 uur beschikbaar zijn. De link naar het YouTube-kanaal is: <https://www.youtube.com/channel/UCSJG88r9VJoVXjgGhyAu56A>.

Laat eens wat van je horen

De afgelopen weken kregen we van een aantal gemeenteleden een terugkoppeling naar aanleiding van onze oproep "Laat eens wat van je horen". Het is mooi op te lezen hoe men in deze periode handen en voeten geeft aan het gemeente-zijn ondanks dat er geen samenkomsten zijn en de contacten met andere broeders en zusters beperkt zijn. Ook de tips, voor ons als oudsten, zijn erg

waardevol en helpen ons in het vinden van manieren hoe wij op afstand de gemeente(leden) kunnen dienen. Dus nogmaals: blijf ons vooral schrijven. Ook als straks (heel) voorzichtig aan het gemeente-leven weer gaat opstarten! Stuur uw e-mail naar info@christengemeente.nl.

Blijf op de hoogte via onze WhatsApp-groep

Via de WhatsApp-groep van de Christengemeente houden we je op de hoogte van belangrijke of actuele zaken. We proberen de informatiestroom zoveel mogelijk te beperken of te clusteren. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via deze link:

<https://chat.whatsapp.com/EqaoGDW3jyN1uwjuiVZZui>.

Tot slot

Enkele weken geleden las ik (Wilfred) de Eerste brief van Petrus en om eerlijk te zijn was ik direct onder de indruk van het feit dat deze eeuwenoude brief voor ons, in deze tijd, zo toepasselijk is. Een tijd waarin eenzaamheid en angst kunnen regeren in ons leven. En opnieuw beseft ik: Gods Woord is levend, is krachtig, het troost en vermaant ons. Zijn woorden zijn een Bron van Leven voor wie gelooft.

Petrus wijst ons al in de eerste verzen op de Hoop die er is door de opstanding van onze Here Jezus Christus; *‘Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt’* (H. 1:5). Is dat niet geweldig! Dwars door allerlei beproevingen heen mogen wij ons verheugen over deze zekerheid. En met deze zekerheid in ons hart worden we opgeroepen om een heilig leven te leiden. Eer en respect te tonen voor diegene die boven ons of naast ons gesteld zijn. Maar bovenal moedigt Petrus ons aan om ons te laten gebruiken als levende stenen voor het bouwen van een Geestelijk huis (H. 2:5). Hierin mogen we Jezus volgen, doen wat Hij deed. Juist nu, in deze Corona-tijd, wanneer de wereld lijdt en verlangt naar troost, naar vrede, aandacht en veiligheid moeten wij naar elkaar omzien. Zowel binnen als buiten de gemeente. Leef met elkaar mee (H. 3:8), juist als we elkaar een (korte) tijd niet kunnen (of mogen) zien. Bij alles wat we voor Hem mogen doen hoeven wij het (gelukkig) niet van onszelf te verwachten. Hij is de Voorziener zo hebben we afgelopen zondag gehoord, Hij deelt de gaven uit (H. 4:10) en aan ons de opdracht om die maximaal in te zetten tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.

Misschien zegt u wel: “dat vind ik lastig, hoe kan ik omzien naar de ander terwijl ik zelf zoveel zorgen heb of me eenzaam voel?”. Dan wil ik u bemoedigen met de woorden uit 1 Petrus 5:7 waar staat: *‘u mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart’*. U bent kostbaar voor Hem, Hij houdt van u én Hij zorgt voor u!

Met deze update wil ik u graag de woorden uit 1 Petrus 5: 10-11 meegeven: *‘Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.’*

- de oudsten